



SYD-sidan

Ett informationsblad från Svenska Fjällklubben – Syd

Maj 2022

Redaktör: Johnny Nilsson. Mail: johnil@telia.com

Styrelsen sektion Syd 2022

Ordförande: Leo Schneede, leo.stromberg@gmail.sea

Vice ordförande: Johnny Nilsson, johnil@telia.com.

Sekreterare: Kjell-Åke Bernerson, kjell-ake@bernerson.se

Kassör: Torbjörn Nilsson, tobbeilund@telia.se

Ledamot: Jenny Lindström, fantasismurf@yahoo.se

Suppleant: Fredrik Fogelberg fredrik.fogelberg@telia.com.

Planerade aktiviteter 2022

Vecka 36 Fjällvecka i Klubbstugan Katterjåkk

Aktivitetsbank

Här finns de idéer till aktiviteter som diskuteras inom styrelsen och här kan du också lämna dina förslag till aktiviteter genom att skicka ett mail till johnil@telia.com.

- Evenemang med Claes Grundsten och hans musikleverantör Fredrik Hagstedt.
- Torka mat med Cecillia Holm och Hans Fovelin.
- Utflykt till Kullen – Himmelstorp.
- 2-dagars tur till Stora Mosse i Småland.
- En träff med Sarek som tema.
- En träff med utrustning som tema.
- En 2-dagars tur till Kosta-området i östra Småland.
- En träff med karta och kompass samt GPS som tema.
- En utflykt till Stockamöllan - Stenbrottsrundan.

Kommande aktiviteter:

Vecka 36

Fjällvecka i klubbstugan



Välkommen till en fjällvecka i Svenska Fjällklubbens stuga vid Katterjaure. I brytningen mellan sommar och höst har vi hyrt stugan en hel vecka. Här finns 16 bäddar och om vi blir fler finns det gott om tältplatser utanför. Vi gör med utgångspunkt från stugan dagsturer efter vad gruppen bestämmer. Vill man gå på en flerdagstur så går också det bra. Var och en bestämmer sitt program. Det är i dagsläget 11 personer som anmält sitt intresse av att hänga med på en trevlig hösttur till fjällen. Är även du intresserad så hör av dig snarast så vi kan boka en plats för dig.

Det tycks vara svårt att få tag i tågbiljetter för resor till Norrland. Därför uppmanas deltagarna till vår resa att så snart som biljetterna släpps boka biljetter. Operatören för tågtrafiken är VY- tåg.och biljetter kan bokas på deras hemsida.

Plats: Svenska Fjällklubbens stuga vid sjön Katterjaure.

Logi-pris: 150 kronor per natt. (Medlemspris)

Datum: Vecka 36 2022 (3-10 september).

Anmälan: Välkommen att anmäla ditt intresse till joh.nil@telia.com

Anmälda: Ywa Daugaard, Dalby, Lena De Pedis, Höganäs, Fredrik Fogelberg, Åkarp. Åsa Granath, Göteborg, Johnny Nilsson, Staffanstorp, Torbjörn Nilsson, Lund Laila och Nils Persson, Åstorp, Leo Schneede, Viken, Anita Thörn von Rosen, Lönashult, Lars Westerberg, Staffanstorp

Genomförd aktivitet

14 maj

Hallands Väderö

Det var en tapper liten skara på endast fem personer som mötte upp på kajen i Torekov för ett besök på Hallands Väderö den 14 maj. Som belöning fick vi en underbar dag på denna pärla med strålande sol från en klarblå himmel. Visserligen blåste det en del på överfarten men det gav bara en extra krydda.

Väl iland tog vi sikte söderut . Över ängar och genom skogar kom vi snart till den stora eken och Engelska kyrkogården. Nu var vi framme vid den södra udden och inledde med ett besök i Lotsgården där ett museum över öns dramatiska historia och natur finns inrättat. Det var intressant att läsa om hur man i gamla tider bad om att båtar skulle gå på land så att man kunde plundra dem (se bild).

Efter fika- och slummerpaus gick nu färden vidare mot fyren. Här passerade vi en vik som annars brukar husera sälar men som just denna dagen var helt tomt på dessa sjöinnevånare. Vi kom efter en stund fram till fyren. Det säkra landmärket. Nu vände vi näsan mot båtlänningen igen och nådde dit efter en stund.

Den sista slurken fika inmundigades innan vi tillsammans med ett flertal andra besökare återvände till fastlandet och Torekov igen.

Text: Johnny Nilsson

Foto: Olle Källström och Johnny Nilsson



Glatt sällskap på gungan den blå.



I den grönskande skogens sal.



Museet Lotsgården



En from bön från gamla tider



Zzzzzzzzzzz



Fyren

Varför heter det Hallands Väderö?

På vår utflykt kom naturligtvis frågan upp om varför det heter Hallands Väderö när den helt klart ligger i Skåne. Vi har satt igång ett detektivarbete efter sanningen och har fått upp vissa spår. Men finns det någon som ruvar på den verkliga bakgrunden till namnet är du välkommen med ett mail till joh.nil@telia.com.



Störst av allt är kärleken.

Text: Rolf Nielsen

*... nu gör det mig intet om jag får slita ont,
bara jag en gång kommer hem
och får njuta av att åter värma mig
i Din kärleks solsken.*

Nils Strindbergs "brev" skrivna i sin färddagbok,
till Anna Charlier, under is-vandringen , 1897.

När Andréxpeditionens sista läger – dödslägrat – hittades på Vitön den 5 augusti 1930, fann man det som fanns kvar av expeditionen, jaktbössor, primuskök, släde och redskap men också medlemmarnas kläder. De var trasiga, slitna förstås, men också sönderrivna på ett sätt som fört tankarna till spekulationer om deras död. Offer för isbjörnsattacker kanske, men dödsorsaken kan också vara sjukdom fysisk och psykisk.

Bland klädesplaggen hittade man den dagbok som André väl beskrivit den långa is-vandringen nästan dag för dag under 87 dagar. Efter att man nått Vitön upphörde dagboksanteckningarna.

Nils Strindberg var utsedd att vara expeditionens andreman med uppgift att leda expeditionen om André var satt ur stånd. Detta inträffade inte. Nils Strindberg förde också dagbok men i den fanns inga anteckningar om expeditionens färd, men många kärleksfyllda hälsningar (som kärleksbrev) till sin högt älskade fästmo Anna Charlier.

Anna Albertina Constansia Charlier var dotter till postmästaren i Klippan och född i Gråmanstorp den 25 juli 1871, som näst yngst av elva syskon.

Hon var en vacker flicka med många begåvningar. Hon var språkkunnig och en strålande pianist. Hon ville bli konsertpianist men försörjde sig tillsvidare som guvernant. Sommaren 1896 är Anna 25 år gammal och arbetar som guvernant på internatskolan Johannesdal, sydväst om Stockholm. Är bland annat anställd för att hålla pianolektioner för tolv flickor.

I Stockholm, dit hon alltså flyttat med förhoppning om ett bra arbete, träffade hon Nils Strindberg, släkting till August Strindberg. Nils var en mycket begåvad student, amanuens vid Stockholms Tekniska högskola och ett år yngre än Anna och hade synnerligen goda betyg i matematik, meteorologi. Nils antogs (rekryterades) omedelbart till Andrés expedition och Nils utsågs till expeditionens andre man men skulle också svara för positionsbestämmelser och meteorologi och dokumentera expeditionen med kamerans hjälp. Nils var en duktig fotograf.

Anna och Nils träffades ofta i Stockholm, bevistade Stockholmsutställningen och förlovade sig 1896 strax före den tilltänkta avfärden från Danskön. Avfärden flyttades fram till året därpå pga av ogynnsamma vindar. Anna ville förstås inte att Nils skulle ge sig iväg på detta vådliga äventyr, men samtidigt var hon stolt över sin fästman som fått uppdraget och som vid återkomsten skulle kunna vara en berömd man.

Sen vet vi vad som hände. Med det visste inte Anna som oroade sig i saknaden efter Nils. Anna bodde hos Nils föräldrar i Stockholms skärgård och Nils pappa, Johan Oscar "Ocke", försökte trösta och gjuta mod och tålmod i Anna som nu började bli förtvivlad.

I 33 år sörjde Anna sin saknade och älskade Nils. Hon gav till sist upp sin ensamhet och gifte sig med en engelsk fransklärare, Gilbert Hawtrey. Anna hade hunnit fylla 59 år.

I deras hem utomlands fanns flera fotografier på Nils som Anna, trots sitt giftermål med en ny och godhjärtad man, dock inte kunde glömma.

Av en tillfällighet befann sig Anna i Stockholm då hon och Sverige och Världen nåddes av besked om upptäckten av Andréxpeditionens öde och fynden på Vitön.

Anna skickade en krans till begravningen av kvarlevorna men kunde inte närvara på begravningen pga en redan bokad återresa hem till maken.

Efter Annas död 1949, ville hon kremeras men också att hennes hjärta skulle tas ur kroppen och kremeras för sig. I ett litet silverskrin skickades stoftet efter Annas hjärta till Nils Strindbergs bröder. Efter hennes önskemål och överenskommelse med Nils bröder, skulle hennes kremerade hjärta begravas i samma grav som Nils Strindberg.

En mörk septembernatt grävde Nils bröder ner Annas hjärta i Andréxpeditionens gemensamma grav på Norra kyrkogården i Stockholm.

Anna ville på detta sätt "återförenas" med sin fästman som hon aldrig slutat älska.

Annas man Gilbert var en förstående man och lät allt detta ske.

Så - störst av allt är kärleken.

Rolf Nielsen

Polarfeberdrabbad som delar med sig av intresset för polarfärder.

Lämnar nu plats här för fjällfärdsberättelser från andra fjällklubbare.

Har du en bra fjällberättelse?

Har du en bra berättelse om en fjällupplevelse?

Vi fortsätter med att publicera berättelser från våra medlemmar. Har du också en bra historia du vill dela med dig med dina fjällvänner? Skicka in den till johnil@telia.com.

Publicerade bidrag belönas.

Besök fjällklubbens hemsida!

Besök gärna fjällklubbens hemsida! Här kan du läsa det senaste som skett eller skall ske inom hela klubben. Här kan du också besöka klubbens webbshop där du kan köpa trevliga klubbprodukter. En T-shirt, en trevlig mugg, mysig mössa eller varför inte en tygkasse med SFK-logga som du kan ha när du handlar och kan skippa de förhatliga plastkassarna.

Adressen finner du nedan.



Fjällmiljö - Fjällkunskaper - Fjällupplevelser

www.fjallklubben.se